

Sph...

A.N. 1109.

Batavia, 8 Augustus 1947.

115

GEVANGENEN VAN DE REPUBLIEK.

Zoals eerder gemeld maakte de rep. radio te Boekit Tinggi op Zondag 3 Augustus bekend dat Hatta, na ingewonnen advies van Roem en Hamengkoe Boewono bevolen had de gevangenen van de republiek hun vrijheid te hergeven. Het betrof hier Indonesiers die gevangen genomen waren tijdens de z.g. "sociale revolutie" van Maart 1946. Hatta zei, dat deze menschen zich na hun vrijlating echter "verdienstelijk moesten maken jegens de republiek en hun trouw moesten betoonen." Voorts deed Hatta een beroep op de rep. bevelhebbers om zijn bevel op te volgen "opdat de naam van de republiek niet worde besmet." Bij dit bericht kan het volgende worden aangeteekend: Door de Nederlandsche autoriteiten is sedert anderhalf jaar gepoogd om deze gevangenen vrij te krijgen, doch deze pogingen bleven zonder resultaat. De bezoeken van Roem en Hamengkoe Boewono aan het begin van 1947 hadden evenmin eenige uitwerking, maar uit de verklaringen van Hatta blijkt thans dat Roem en Hamengkoe Boewono reeds toen hadden geadviseerd deze gevangenen vrij te laten. Toen echter deed Hatta niets. Thans is evenwel kort geleden Siantar bij verrassing door de Nederlandsche troepen bezet en daarbij werden zelfbestuurders en hun familieleden, in totaal 357 personen, bevrijd. In Kaban Djahe werden op dezelfde wijze 240 personen bevrijd. Helaas kwamen de Nederlandsche troepen te laat om te kunnen verhinderen dat in een ander kamp (in de buurt van Kaban Djahe) ruim 100 geïnterneerden op beestachtige wijze werden afgeslacht door de terugtrekkende Laskars. Thans, nu er bijna 600 zijn bevrijd en vele anderen vermoord, beveelt Hatta om deze menschen - of liever de weinigen die er nog over zijn - in vrijheid te stellen

----- oOo -----